

van 8 t.e.m. 11 jaar (instroom op leeftijd) / 2 uur per week / 2de graad

Beelden maken is kinderspel?

Hou je ervan om creatief bezig te zijn? Wil je verschillende druktechnieken onder de knie krijgen? Zit je graag met je vingers in de klei? Kan je fantasie soms een boost gebruiken? Kom dan zeker eens piepen in het beeldatelier!

Doel

In het beeldatelier nemen we je mee op weg in de wondere wereld van de beeldende kunsten. Tijdens deze ontdekkingsreis krijg je de kans om je creatief te ontplooien. Daarnaast gaan we samen onderzoeken en uitproberen op jouw ritme.

Inhoud van de lessen

Spelenderwijs gaan we om met vorm, kleur, ruimte en compositie. Je leert je fantasie vormgeven via verschillende technieken zoals schilderen, tekenen, boetseren, drukken, collages, assemblages... Je komt in aanraking met een heleboel verschillende materialen zoals krijt, klei, gips, hout, karton, textiel, verf, linoleum...

Je werkt op je eigen manier, op je eigen tempo en vanuit je eigen verbeelding. Met opbouwende moeilijkheidsgraad werken we aan alle beeldaspecten en wordt de fijne motoriek, creativiteit en zelfexpressie verder ontwikkeld. Af en toe komen we met eigen werk naar buiten in een heuse tentoonstelling.

In iedere les staat het plezier van het ontdekken van de eigen creativiteit centraal. De inspiratie halen we uit de beeldende kunsten, maar ook uit muziek, toneel en dans. Jaarlijks maken we een studie-uitstap helemaal in het teken van de kunsten.

Voorkennis

Geen